



Parochieraad van 26 april 2006

Op woensdag 26 april 2006 had de laatste bijeenkomst van de parochieraad plaats, in dit werkjaar. Met een glaasje wijn of fruitsap werden ongeveer 35 leden – vertegenwoordigers van werkgroepen en verenigingen – én gewoon geïnteresseerde parochianen - verwelkomd in de grote zaal van het St. Anneke Centrum.

De bijeenkomst werd gestart met een bezinning

*Herman las ons een tekst voor van M. Verhulst “Als een kuikentje in een ei”. De inhoud was zeer toepasselijk bij Pasen maar ook bij ons vernieuwingsproject
“ Uit je schelp kruipen en nieuwe horizonten verkennen..., ook in geloof!”*

Vooraleer echter vooruit te kijken, stonden we even stil bij het nabije verleden en was er de evaluatie van de Vasten, Goede Week en Pasen. Op flappen konden de aanwezigen bedenkingen en bemerkingen neerschrijven. Wat heeft u aangesproken? Wat kan verbeterd? Alles werd grotendeels positief tot zeer positief geëvalueerd.

Het PT zal de bemerkingen meenemen in haar evaluatie.

Daarna werd door Herman de evolutie in het denkwerk van de werkgroep rond het kerkvernieuwingsproject geschetst. Er werd de voorbije tijd heel wat aandacht besteed aan de kerkgebouwen en hoe deze de visie “samen leven en samen vieren” kunnen weerspiegelen. Doordat de Lucaskerk kleiner is voel je – vooral om 10 u – het “stemmige” van de viering en de warme gemeenschap die we willen zijn.

De St. Annakerk met haar “theater-opstelling” is groter. Daardoor zitten in een gewone zondagsviering de mensen verder van elkaar. Herman herkent z'n parochianen bijna niet meer... In de werkgroep leeft vooral: “de mensen dichterbij elkaar brengen”, dus werden nog wat banken verzet. De voorlopige schikking van de Goede Week wordt voorlopig behouden, mits een doorgang tussen de voorste en de achterste blok. Aan ons nu om in die voorste blok plaats te nemen!!! Gewoon doen!

In de komende tijd willen wij graag verder onze blik verruimen, onze ogen opentrekken en kijken en horen hoe andere gemeenschappen werken aan vernieuwing... Liturgie, trouw aan de traditie van 2000 jaar geleden, maar mee met onze tijd evoluerend... daaraan willen we werken.

In dit kader kwam Hilda Sas, medewerkster van de denkgroep, de werkgroep liturgie en pastoraal werkster in Hof ter Schelde, ons dan vertellen over haar ervaringen in de vieringen in “De Brug” in Lier. Anders dan bij ons? Ja en neen...

De klemtoon ligt op soberheid, onthaal, heel veel zang, thematische diensten, verhalen door mensen of getuigenissen, bijbeltekst met schriftuitleg, echt brood breken en delen aan elkaar, enkele minuten om de vrede te wensen aan elkaar, voorbeden in het thema van de viering of het project waarvoor de omhaling is geweest, zending vanuit het verhaal van de getuigenis, gewone mannen en vrouwen die voorgaan. Na elke viering is er koffie en tijd voor ontmoeting.

Verschillende werkgroepen vinden hun plaats rond deze gemeenschap:

o.a. verdere verdieping rond schriftuitleg, koor en liederendagen, symbolische vormgeving, maatschappelijke betrokkenheid public relations, financies, enz.

Na het bijvullen van onze glazen heeft Hilda op heel wat vragen eerlijk geantwoord. Het werd ons duidelijk dat heel veel mensen zich door dit initiatief hebben laten begeisteren, zich er vrijwillig inzetten en heel bezielend bezig zijn. Men heeft een heel eigen vorm gezocht om als gelovigen samen te komen. Op een enthousiaste manier heeft Hilda onze blik verruimd en daar ging het die avond om! Het is geenszins de bedoeling één of andere werking klakkeloos over te nemen. Wij bouwen op Linkeroever verder, op onze eigen manier...

Tijd voor de primeur dan. De heel eigen website van onze parochie is in de maak en werd door Koen Meessens, medeverantwoordelijke, voorgesteld. Het maken van een website vraagt veel tijd en werk. Al enkele mensen zijn geruime tijd op zoek naar en aan het werk aan een site die mooi oogt heel gebruiksvriendelijk wordt, met links naar bestaande websites. Elke werkgroep en vereniging wordt nu opgeroepen om eraan deel te nemen door info in te sturen. Je kan dit doen door één document per vereniging in te vullen. De websiteverantwoordelijke Koen doet echter een oproep om dit bij voorkeur via uw computer te doen!!! Stuur zo vlug mogelijk naar het parochiesecretariaat een mailtje met de vraag naar het sjabloon voor de website. Dit wordt u dan toegezonden en U kan dit dan on-line, ingevuld terugsturen.

Aanvraagadres: st.anna.linkeroever@parochies.kerknet.be

Tijdens de rondvraag beluisterden we de echo's en het nieuws uit de verschillende verenigingen en werkgroepen.

Oproepen en / of vragen voor of aan deelname's... eefestijnen, festiviteiten, solidariteitsavonden, open deurdagen, nieuwe medewerkers, tentoonstellingen, vrijwilligersbeurs, jubileum, bedevaart, jeugdbeweging voor mindervaliden, bijeenkomst "kerst op linkeroever" 2^e editie, bijvullen agenda 2006 – 2007 wisselden elkaar af. Geen mens die nog durft te beweren dat Linkeroever een slaapstad is! Meer nieuws over al deze activiteiten vindt u voorzeker beetje bij beetje in het parochieblad! Lezen maar!

Zo kwamen we aan het eind van een goedgevulde parochieraad! Wij danken ieder die er was voor de medewerking en wensen aan alle groepen nog succesvol einde van het werkjaar.

Noteer alvast de datum van de volgende parochieraad: woensdag 20 september 2006 om 20 u in St. Lucaszaal.